

# Liedblad voor de middagdienst van 12 mei in de dorpskerk

Voorganger ds. A. van Hees

Aanvang: 16.00 uur

**Zingen:** OTH 16

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbedding is voor U.  
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbedding is voor U.

**Zingen:** Psalm 47: 1 en 3

1. Juicht, o volken, juicht;  
Handklapt, en betuigt  
Onzen God uw vreugd;  
Weest te zaâm verheugd;  
Zingt des Hoogsten eer;  
Buigt u voor Hem neer.  
Alles ducht Zijn kracht;  
Alles vreest Zijn macht;  
Zijne Majesteit  
Maakt haar heerlijkheid,  
Over 't rond der aard',  
Wijd en zijd vemaard.

3. God vaart, voor het oog,  
Met gejuich omhoog;  
't Schel bazuïngeluid  
Galmt Gods glorie uit.  
Heft den lofzang aan,  
Zingt Zijn wonderdaân,  
Zingt de schoonste stof,  
Zingt des Konings lof  
Met een zuiv'ren galm,  
Met een blijden psalm;  
Hij, de Vorst der aard',  
Is die hulde waard.

**Zingen:** Psalm 104: 2

Gij zoldert in de waat'ren Uwen troon;  
De wolken, steeds gereed op Uw geboôn,  
Op 't hoogst vereerd, dat zij haar Koning dragen,  
Verstrekken U als tot een zegewagen.  
Gij wandelt op de vleug'len van den wind,  
Dien G', als 't heelal, aan Uwen dienst verbindt.  
Een geesterheir maakt Gij Uw afgezanten,  
Een vlamvend vuur Uw trouwe rijkstrawanten.

**Schriftlezing:** Handelingen 1: 9 – 14 / Lukas 24: 50 – 53 / Hebreeën 4: 14 – 16

**Thema:** Jezus is in de hemel

**Zingen:** Psalm 24: 4 en 5

4. Verhoogt, o poorten, *nu* den boog;  
Rijst, *eeuw'ge deuren*, rijst omhoog;  
Opdat de Koning in moog' rijden.  
Wie is die Vorst, zo groot in eer?  
't Is God, d' almachtig' Opperheer;  
't Is God, *geweldig in het strijden*.

5. Verhoogt, o poorten, *nu* den boog;  
Rijst, *eeuw'ge deuren*, rijst omhoog;  
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.  
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?  
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;  
Hem eren wij met lofgezangen.

**Zingen:** Weerklank lied 242: 1, 2 en 3

1. Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

**Zingen:** Weerklank lied 189: 1, 3 en 6

1. Kroon Hem met koningskroon,  
het Godslam op zijn troon!  
Het hemels loflied overwint  
in lofzang voor de Zoon.  
Ontwaak, mijn ziel, en zing  
van Hem die voor mij stierf.  
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge vorst  
die 't heil voor mij verwierf!

3. Kroon Hem, de levensvorst.  
Hij overwon het graf.  
Verrezen is Hij, glorieus  
die ons het leven gaf.  
Wij zingen nu voor Hem  
die stierf en hoog verrees,  
de dood versloeg en leven geeft  
en zo Gods kracht bewees.

6. Kroon Hem, de hemelheer,  
de schepper van elk ding!  
Kroon Hem tot koning, die de naam  
van levensvorst ontving.

Ik geef U alle eer,  
mijn lied is U gewijd,  
die stierf en leeft en koning is  
in alle eeuwigheid.