

Kamp Eljada en Obadja

Tieners, jongeren, ouders, koffers, tassen en nog veel meer bagage verzamelen zich vrijdag 29 april rond half 5 voor het huis van jeugdouderling Wielink: Klaar voor het kampweekend van TC Eljada en JV Obadja. Als de bus voorrijdt, is de bagage in no time ingepakt evenals de jonge mensen. De volle bus met inhoud wordt enthousiast uitgezwaaid. Even rust voor het thuisfront ;-). Vorig jaar gingen 36 jongeren mee, dit jaar gaan 54 jongeren op kamp! Het is meteen gezellig druk op de mooie kamplocatie 'de kleine Voordijk' in Putten. Na het heerlijke eten verzorgen Pieter en Niels 'het-grote-Macaroni-verteer-spel'. Deze titel brengt veel stress en ongerustheid met zich mee, het blijkt te gaan om de sportieve spellen voetbal, volleybal, inhaalbal en kop-voet-volley. Ondanks de sombere weerberichten vooraf is het droog en staat zelfs de regenboog van Gods trouw veelbetekenend aan de hemel! Als we 5 minuten binnen zijn, plenst het lang. Dank U, Heere. Tijdens de doordachte Sing-in bezingen we diverse aspecten van het geloof, passend bij het kampthema: 'ik geloof het wel'. 'Vertrouwen' is een kernwoord en we sluiten af met het lied: 'wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand!' Na de dagsluiting, die om beurten door een jongere wordt verzorgd, duurt het nog ff voor het stil is. Toch is iedereen op tijd aan tafel voor het ontbijt. Top!

Een echte vertelster van Open Doors neemt ons mee naar het leven van vervolgde christenen: als je beperkt wordt in je manier van geloven. Zo'n 100.000.000 christenen worden wereldwijd vervolgd, vooral in de islamitische wereld. N.a.v. 1 Kor. 12: 26 komt naar ons toe dat leden van de Kerk waartoe wij behoren, pijn lijden omdat ze in Jezus geloven. We horen en zien indrukwekkende verhalen van christenen die opgesloten worden in donkere, hete containers. Anderen worden geslagen, gemarteld, gevangen gezet of komen in een concentratiekamp. Kinderen en/of vrouw/man worden gedood, omdat je uit de Bijbel leest. Wat een wonder als je staande gehouden wordt en kunt zeggen: 'voed je met de Bijbel. Je krijgt er problemen mee, maar het is de moeite waard!' Hoe waardevol is de Bijbel voor jou en mij? Aangrijpend als mensen binnen gezinnen elkaar verraden voor een beetje voedsel. Het geeft ons een machteloos gevoel. En toch: God is ook in Noord-Korea en houdt ook daar Zijn volk in stand. Laten we bidden voor de vervolgende christenen, bijv. met behulp van een gebedskalender of de app van Open Doors. En in plaats van moslimvervolgers haten, worden we opgeroepen om voor hen te bidden: 'Als je niet van iemand houdt, kun je nooit de liefde van Jezus uitdragen'. Ontroerende verhalen ook over hoe God gebeden verhoort, door bijv. gesloten ogen van douaniers aan de grens van Teheran. God leeft en regeert!

Op zaterdagmiddag gaan we los met bubblebal en is het prachtig weer. Opgesloten in een grote plastic bal, alleen de benen er onder uit en voetballen maar... Botsen blijkt veel leuker ;-). Veel spartelende benen in de lucht gezien, hilariteit alom. De Citroenen winnen uiteindelijk door de Peren met 2-1 te verslaan. In heuse gala-kledij eten we een voortreffelijk 4 gangen menu, met dank aan super-kok Bert van Dorsten! Na een knotsgezellig en afwisselend spel, geleid door Esther, Lisanne, Marije en Rijnelie, zingen we rond het kampvuur: 'Looft de Heere, alle gij volken' en vele andere liederen. Wij mogen dat in alle vrijheid doen, wat een contrast met de vervolgde christenen.

Ook op zondagmorgen is iedereen weer op tijd aan tafel! We zingen voor de jarige Pieter. Op weg naar de kerk zegt iemand dat ds. R. Veldman daar 's middags voor gaat. 'Dat is mijn doop-dominee', weet een niet nader te noemen jongere uit Grafhorst te melden ;-). De preek van ds. Budding past mooi bij ons thema. 'Niets heeft zoveel haast als onze bekering en de jeugd is daarvoor de beste tijd! Waarom leef je eigenlijk? Het doel is niet iets, maar Iemand' en in alle drie punten van de preek staat de naam Jezus! 's Middags staat de kampdienst onder leiding van ds. Lubbers centraal. De 'kerkzaal' puilt uit mede dankzij diverse gasten uit IJsselmuiden. Aan de hand van Ruth 1 worden we bepaald bij de keus van Orpa, die het wel gelooft... en bij die van Ruth, die zegt: ik geloof het wèl. In je leven maak je heel wat keuzes, de impact van keuzes is verschillend. Als het om geloven gaat, ligt het scherp, want je kan niet 'uit 2 pannen eten'. Een vriend van de wereld is een vijand van God. En andersom. Kiezen is ook verliezen... Christen zijn is kruis dragen. Hij dwingt je niet, maar wint je in als de goede Herder. Door het werk van de Heilige Geest zien we toewijding bij Ruth. Gelukkig ook maar, want wie zou anders Jezus volgen? Ruth weet niet wat haar toekomst brengt, maar wel Wie de toekomst brengt!

In het zonnetje drinken we wat en na het soep- en broodjesbuffet preekbespreking in groepjes. Ondanks de gebroken nachten is er goede betrokkenheid en genoeg te delen

bij een open Bijbel. Dan nog een spel-carroussel, die eindigt met het bouwen van een zo hoog mogelijke toren van spaghetti en spekkies. Veelzijdige talenten komen zo aan het licht. Tenslotte nemen we afscheid van Rienke, die het na bijna 3 seizoenen JV wat rustiger aan wil gaan doen. Ze wordt spontaan toegezongen, mooi! Joanne Juffer-Kanis komt de JV-leiding versterken en zij heeft al 2 dagen kamp meegedraaid om de sfeer te proeven.

's Avonds groot, 's morgens ook groot, dus opnieuw iedereen op tijd aan het ontbijt. Klasse! Dankzij de ijverige corveeploegen en het vlot samen opruimen, vertrekken we om 5 minuten voor 9 al met een volle bus richting huis! Bedankt voor alles jongelui!!! Om 9.45 uur komen we veilig aan in IJsselmuiden. Vermoeid, maar met veel kostbare herinneringen en een hart vol dankbaarheid aan de Heere.

Voor wie ook de kampfoto's wil zien, zie <http://myalbum.com/album/pw0pcQRFrSRS> en <http://myalbum.com/album/5jDY2t1VX6Uy>.

Leiding TC Eljada en JV Obadja