

## Liedblad voor de morgendienst van 8 september in de Oosterholthoeve.

**Aanvang:** 09.30 uur    **Predikant:** J. Holtland

**Zingen:** Sela – Geest van Waarheid en Genade

Geest van waarheid en genade  
Die in onze harten woont  
Wijs ons nu op God, de Vader  
Leid ons samen naar de Zoon  
Breng ons telkens Jezus' woorden  
Levend in herinnering  
Eén in Hem, uit U geboren  
Vormen wij Gods huisgezin

Geest van Hem, die Jezus Christus  
Uit de dood heeft opgewekt  
Die wie wankelt op wil richten  
Door de kracht die in ons werkt  
Geef ons leven, geef ons vrede  
Geef ons zicht op Gods gezicht  
Tot Hij neerdaalt uit de hemel  
In een oogverblindend licht

Geest, die sprak door de profeten  
Laat ook ons uw stem verstaan  
Spreek tot ons en laat ons weten  
Hoe wij steeds uw wegen gaan  
Kom, bedek ons als een schaduw  
Maak ons heilig, toegewijd  
Tot de Zoon van God de Vader  
Ook in ons gestalte krijgt

Geef ons leven, geef ons vrede  
Geef ons zicht op Gods gezicht  
Tot Hij neerdaalt uit de hemel  
In een oogverblindend licht

**Zingen:** Psalm 92: 1 en 7

**Zingen:** Psalm 25: 2 en 9 (Nieuwe berijming)

2.HEERE, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G' uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

9.Sla op mijn ellende d' ogen,  
zie mijn moeite, mijn verdriet,  
neem mijn zonden uit meedogen  
gunstig weg, gedenk die niet.  
Red mij en bewaar mijn ziel,  
wil, mijn God, mij niet beschamen,  
want ik schuil bij U, ik kniel  
met uw ganse volk tezamen.

**Schriftlezing:** Jesaja 46: 1 – 13 / Mattheüs 28: 16 - 20

**Zingen Kinderlied:** Opwekking voor kids 144

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart (2x)

Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart (2x)

Ik heb de liefde van Jezus, ik heb de liefde van Jezus, ik heb de liefde van Jezus,  
in mijn hart (2x)

Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb de liefde van  
Jezus, in mijn hart (2x)

**Zingen:** Psalm 137: 1, 2 en 3

**Zingen:** Psalm 126: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

1.Toen God de HEER uit 's vijands  
macht  
Sions gevangnen wederbracht  
en ons verlost' uit nood en pijn,  
scheen het een blijde droom te zijn.  
Wij lachten, juichten, onze tongen  
verhieven 's HEEREN naam en zongen.  
Toen hieven zelfs de heidnen aan:  
"De HEER heeft hun wat groots gedaan".

2.Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan  
en grote dingen ons gedaan.  
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht,  
wij juichen in het morgenlicht.  
Laat alle ballingen nu keren  
en juichen in het huis des HEEREN.  
Wend thans ons lot, maak ons verblijd  
als steppen in de regentijd.

**Zingen:** OTH 210

U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt,  
die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft.  
Als aan U toegewijd,  
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer.  
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan.  
In Mij blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam.

Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik Uw hulp verwacht;  
voltooi in mij uw werk  
en maak in zwakheid sterk.  
Als U mijn wegen leidt,  
in moeite en in strijd,  
houd ik gelovig stand;  
Heer, neem me bij de hand.  
Blijf in mijn liefde, alle dagen;  
in liefde voor elkaar.  
Wat je de Vader ook wilt vragen,  
vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer.

(Refrein)

Belijden onze Heer,  
Jezus onze Heer,  
Jezus, amen.