

Liedblad voor de avonddienst van 1 december in de dorpskerk

Predikant: ds. Dekker - aanvang: 18.30 uur - 1^e adventszondag

Zingen: OTH 102

1. Volheid van genade,
die de schepping draagt.
Geliefde van de Vader,
geboren uit een maagd.
Is in de nacht verschenen,
Licht dat ons verlicht.
De glans van Gods genade,
die straalt van zijn gezicht.

Refrein:

Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
'God met ons' is zijn naam.

2. Volheid van genade,
die Gods glorie toont.
De grootheid van de Vader
heeft onder ons gewoond.
Die zich voor ons vernedert,
legt zijn glorie af.
Zijn oordeel is genade,
zijn kribbe wordt een graf. (*Refr.*)

3. Volheid van het leven,
bron van overvloed,
genade ons gegeven;
oneindig groot en goed!
o, vreugde van de Vader,
Gods geliefde Zoon.
Zijn liefde is genade,
zijn kribbe wordt een troon.

(Refrein 2x)

Zingen: Psalm 130: 3 en 4

Zingen: Weerklank Psalm 65: 1

De *lofzang* klinkt uit *Sions* zalen
tot *U* met stil ontzag.
Daar *zal men U*, o *God*, betalen
geloften dag aan dag.
U hoort hen die uw heil verwachten,
o *Hoorder van 't gebed*.
Zo naderen al de geslachten
tot *U*, die *'t leven* redt.

Schriftlezing: Lukas 1: 5 - 20

Zingen: Lofzang van Zacharias: 1 en 2

Verkondiging over Lukas 1: 5 - 7 - **thema:** 'Een nieuw begin'

Zingen: Weerklank Lied 103: 1, 2 en 3

1. De dag van vertroosting komt haastig nabij.
De God van verlossing blijkt heerlijk gastvrij.
Hij nodigt ons, mensen, te komen met spoed,
want ons wachten liefde, geloof, hoop en moed.

2. De tijd van ellende gaat spoedig voorbij,
het lot zal Hij wenden en keren het tij.
Hij nodigt ons, mensen, tot zijn heerlijkheid:
rechtvaardige vrede en raad op zijn tijd.

3. De vorst van de vrede, gebaard in een grot
zal harten bevrijdend verbinden met God.
De weg van genade voert ons tot Gods troon.
Wij juichen en zingen tot eer van Gods Zoon.

Zingen: Psalm 89:1

