

## Liedblad voor de middagdienst van 11 mei in de Dorpskerk

**Voorganger:** Ds. W. C. Polinder

**Aanvang:** 16.00 uur

De eerste in een mini-serie van twee in het kader van 'Diepgang aan de IJssel':

**Zingen:** OTH 234

Stil, mijn ziel, wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds;  
Hij is er bij  
in je beproevingen en zorgen.

Stil, mijn ziel, wees stil  
en dwaal niet af;  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding.  
(Refrein)

Ik rust in U alleen. (2x)

**Zingen:** Weerklank Psalm 146:1, 4 en 8

1. Ik wil *zingen al mijn* dagen:  
Halleluja, *prijst de* Heer.  
Psalm en *lied, Hem opgedragen,*  
zal ik *wijden aan zijn* eer.  
Juich, mijn *ziel, in God* verblijd,  
heel uw *aardse* levenstijd.

8.'t Is de *HEER van alle* Heren,  
Sions *Koning, groot in* macht,  
die voor *eeuwig zal* regeren  
tot het *laatste* nageslacht.  
Sion, *zing uw God* ter eer.  
Halleluja, *loof de* HEER.

**Zingen:** Psalm 116:1 en 10

### Refrein

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer;  
de zwartste nacht/ verdwijnt wanneer het  
daglicht doorbreekt.  
(Refrein 2x)

4.'t Is de *HEER, die alle* dingen  
door zijn *woord heeft* voortgebracht.  
Eeuwig *blijft zijn* trouw omringen  
ieder *die zijn hulp* verwacht.  
Hemel, *aarde, zee en* land  
blijven door *Gods* macht in stand.



**Schriftlezing:** Psalm 124, 146:5-7, 138:7-8 en 2 Korinthe 1:1-7  
Thema: 'Votum & Groet: een rijk begin van de kerkdienst'

**Collecte en zingen:** Weerklink Psalm 124: 1,2 en 3

1. Heel *Israël* getuige, blij van geest:  
indien de HEER niet *met ons* was geweest,  
indien de HEER ons *niet* had bijgestaan,  
toen 't woeden van de *vijand* werd gevreesd,  
dan waren wij *verslonden* en vergaan.

2. Een *watervloed* had *iedereen* ontzield.  
Een *wilde* stroom, die *niemand* tegenhield,  
had *ons* bedekt als *God* niet had gered.  
Wij waren door hun *tanden* dan vernield.  
Geloofd zij *God*, de *hoorder* van 't gebed.

3. Wij *zijn* ontsnapt als *vogels* aan *het* net,  
de *strik* door *vogelvangers* uitgezet.  
De *strik* brak los, zo *zijn* wij vrij geraakt.  
in 's *HEREN* naam is *onze* hulp, Hij redt,  
de *HEER*, die aard' en *hemel* heeft gemaakt.

**Zingen:** Psalm 138:3 en 4

**Zingen:** Weerklink Lied 359:1,2,3 en 4

1. Vrede zij u, vrede zij u,  
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.  
Vrede zij u, vrede zij u,  
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

2. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.  
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u  
vrij./ Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.  
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u  
vrij.

3. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.  
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd.  
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.  
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd.

4. Vrede zij u, vrede zij u,  
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.  
Vrede zij u, vrede zij u,  
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

