

Liedblad voor de middagdienst van 24 mei in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. I. Westland

Aanvang: 16.00 uur

Zingen: OTH 149 Geest van waarheid en genade

1. Geest van waarheid en genade
Die in onze harten woont
Wijs ons nu op God, de Vader
Leid ons samen naar de Zoon
Breng ons telkens Jezus' woorden
Levend in herinnering
Eén in Hem, uit U geboren
Vormen wij Gods huisgezin

2. Geest, die sprak door de profeten
Laat ook ons uw stem verstaan
Spreek tot ons en laat ons weten
Hoe wij steeds uw wegen gaan
Kom, bedek ons als een schaduw
Maak ons heilig, toegewijd
Tot de Zoon van God de Vader
Ook in ons gestalte krijgt

3. Geest van Hem, die Jezus Christus
Uit de dood heeft opgewekt
Die wie wankelt op wil richten
Door de kracht die in ons werkt
Geef ons leven, geef ons vrede
Geef ons zicht op Gods gezicht
Tot Hij neerdaalt uit de hemel
In een oogverblindend licht

4. Geef ons leven, geef ons vrede
Geef ons zicht op Gods gezicht
Tot Hij neerdaalt uit de hemel
In een oogverblindend licht

Zingen: Psalm 119: 3 en 9

Zingen: Weerklank Psalm 33: 8

Laat ons *des HEREN lof* ontvouwen.
In *Hem verblijdt zich* ons gemoed,
omdat wij op *zijn naam* vertrouwen,
die *naam, zo heilig*, groot en goed.
Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning
uw *genade* neer.
Wij, die U belijden, ons in *U* verblijden,
hopen op U, HEER.

Schriftlezing: 1 Korinthe 2



Zingen: Weerklank Psalm 25: 4 en 7

4. God is *goed en hoog te prijzen*,
trouw en *recht is zijn beleid*.
Zondaars wil Hij onderwijzen
in de *weg der zaligheid*.
Wie ootmoedig luistren wil,
zal de *rechte paden* leren,
hij die *nederig en stil*
wandelt *in de weg des HEREN*.

7. Gods *vertrouwlijk' omgang* vinden
zielen *waar zijn vrees* in woont,
daar de *HEER* aan zijn beminden
zijn *verbondsgeheimen* toont.
Ik houd, *ook in tegenspoed*,
steeds *het oog op God* geslagen,
want ik *weet dat Hij mijn* voet
redt uit *alle hinderlagen*.

Preek

Tekst: vers 12

De gave, de aard en het werk van de Heilige Geest

Zingen: Psalm 143: 8 en 10

Collecte

Zingen: Weerklank 198: 2 en 4

2. Loof Hem, die met vuur gekomen,
die met storm verkondigd is;
die met licht zal overstroomen
's werelds dichtste duisternis!
Wonderkracht, geloof en talen,
wijsheid schonk Hij op gebed, –
vuur heeft zich op hen gezet, –
om de volken te verhalen:
Jezus Christus is de Heer.
Buig u voor die Heiland neer!

4. Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade en gebed,
leer ons leven in uw klaarheid,
U hebt ons in 't licht gezet!
Leer ons 'Abba, Vader!' bidden,
zeggen: 'Jezus is de Heer',
geven U in alles eer;
blijf toch immer in ons midden
en vervul ons leven meer,
met uw kracht en met uw eer.

