

Liedblad voor de avonddienst van 3 april in de Dorpskerk

Aanvang: 19.45 uur

Predikant: Ds. A. Prosman

Goede Vrijdag

Zingen: OTH 381

1. In de nacht van ons bestaan,
een wereld ver bij God vandaan,
delen wij zijn liefde uit,
door de kracht van Jezus' kruis.
Stervend als het goede graan,
doen wij wat Jezus heeft gedaan:
trekken heel de wereld door,
leven Gods genade voor. *(Refr.)*

Refrein:

Ga dan heen: verkondig zijn Naam
aan iedereen, want Jezus is Heer!
Ga dan heen en twijfel niet meer:
Hij is bij ons, zal met ons gaan.

Zingen: Psalm 142: 1, 4 en 5

Zingen: Psalm 89: 20

Schriftlezing: Markus 15: 22-41

Tekst: Markus 15: 39

Thema: Waar sta ik, wat belijd ik?

Zingen: OTH 116

1. Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad'ren wens,
is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God, uw eigen Zoon?

2. Maak het goede nieuws bekend,
dat Jezus leeft en wij met Hem.
Door de liefde die van God
in ons hart is uitgestort.
Als de liefde in ons leeft,
die niet zichzelf zoekt maar die geeft,
dienen wij in kwetsbaarheid
en leven voor gerechtigheid. *(Refr. 2x)*



3.O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: 'Zie de mens!'
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
't is al voor mij geschied!

Zingen: Weerklank Ps. 22A: 1 en 7

1.Waarom hebt U mij verlaten?
God, mijn God, ik schreeuw om hulp.
Hebt U mij alleen gelaten?
Dag en nacht roep ik om rust.
Waar is redding, waar is antwoord?
Waar de stilte, die ik zoek?
Toch bent U de heilige God, die
op Isrels zangen zetelt.
Op U bouwde 't voorgeslacht,
dat U redde uit zijn nacht.

7.HERE God, wil mij bevrijden!
Wees niet ver van mij vandaan.
Red mij spoedig uit dit lijden.
Laat mij niet ten onder gaan!
HEER, verlos mij van de leeuwen.
Red mij snel met man en macht.
HEER, ik reken op uw kracht.
HERE God, U hoort mijn schreeuwen.
Uw ontferming is nabij,
want uw antwoord kwam tot mij!

Zingen: Weerklank 140: 1, 2, 3 en 7

1.Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

2.Hoe daar allereerst zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: 'Hij vergeet ons niet,
Hij die stervend ons verliet.'

3.Als ik hoor, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
weet ik: 'Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.'

7.Op zijn kreet: 'Het is volbracht!'
antwoordt mijn aanbidding zacht:
'Jezus, ook voor mij verwierf
U verlossing, toen U stierf.'

