

Liedblad voor de morgendienst van 31 mei in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds F. J. K. van Santen

Aanvang: 9.30 uur

Zingen: OTH 155: 'Vul dit huis met Uw glorie'

Refrein

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

1. Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer (refrein)

2. Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer (refrein)

3. Vul mijn hart met Uw glorie
Vul mijn hart met Uw glorie
Vul mijn hart met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Zingen Psalm 108: 1 en 2

Zingen: Weerklank Psalm 86: 4 en 5

4. Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Handelingen 2: 37 -40

Galaten 5: 16 - 26

Bijbeltekst: Galaten 5: 25

'Als wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen'

AANDACHTSPUNTEN:

1. PINKSTERWONDEREN;
2. WANDELEN DOOR DE GEEST;
3. VRUCHTDRAGEN



Kinderlied: Weerklank 618

Refrein

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.

1. Kneed mij, Here God,
ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.
(refrein)

2. Kneed mij, Here God,
'k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.
(refrein)

Zingen: Weerklank Lied 203: 1, 2 en 3

1. O Heilige Geest, o heilige God,
U bent de Trooster in ons lot.
Gezonden van de hemel troon
door God de Vader en de Zoon,
o Heilige Geest, o heilige God!

2. O Heilige Geest, o heilige God,
verzegel ons uw heilsaanbod
dat Christus in Zijn Woord ons biedt,
toen Hij ons 'Vader' zeggen liet,
o Heilige Geest, o heilige God!

3. O Heilige Geest, o heilige God,
open ons hart voor uw gebod;
ontsteek in ons uw liefdegloed,
die alle weerstand wijken doet,
o Heilige Geest, o heilige God!

Zingen: Gezang 5: 3, 7 en 9 (Gebed de Heeren)

Collecte

Zingen; Opwekking 354 'Glorie aan God'

Glorie aan God. (4x)

1. Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus. ->

Glorie aan God. (4x)

Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!



2. Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

3. Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

