

Liedblad voor de middagdienst van 4 aug. in de Dorpskerk

Aanvang: 16.00 uur

Voorganger: Prop. J. Bredenhoff

Zingen: OTH 213

1. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefde' en vreë,
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

2. Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg,
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

3. Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Zingen: Psalm 25:2 en 6

Zingen: Weerklank Ps. 72:10

10. De *HERE* God zij *lof* bewezen
door *alle* tijden heen.
Die *HEER*, in Israël geprezen,
doet *wondren*, Hij alleen.
Zijn *naam* moet *eeuwig lof* ontvangen,
aan *Hem alleen* de eer.
De *aarde* *juiche* met haar zangen:
Ja, *amen!* *Loof* de Heer!

Schriftlezing: Psalm 121

Thema: Op reis! 1. De reiziger

2. De reis

3. De Reisgenoot

Zingen: Weerklink Ps. 121:1 en 3

1. Ik sla *mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.*

3. De HEER *brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.*

Zingen: Onze Heer Die alles maakte (Sela)

1. Als ik naar de bergen kijk, het pad dat ik moet gaan, dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Waar komt mijn hulp vandaan?

2. Als ik naar de bergen kijk, De diepte van het dal, Dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Wie vangt mij als ik val?

(Refrein)

Onze Heer die alles maakte, de schaduw op ons pad, blijft met ons verbonden. Hij waakt bij elke stap. Onze Heer die alles maakte, beschermer voor altijd. Waar wij gaan en komen, Hij blijft in eeuwigheid.

3. Wie wijst mij de weg omhoog als mij het zicht ontbreekt? Wie ziet mij als ik zoekend ben naar wat mij richting geeft?

4. Wie gaat met mij door het dal, Het donkerst van de nacht? Wie hoort mij als ik roep om hulp? Wie geeft mij nieuwe kracht?
(Refrein 2x)

Zingen: Psalm 5:8 en 12

