

## Liedblad voor de morgendienst van 4 aug. in de Oosterholthoeve

**Aanvang:** 9.30 uur

**Predikant:** Ds. J.A. van der Velden

**Zingen:** Psalm 72:11

**Zingen:** Psalm 95:1 en 4

**Zingen:** Nieuwe Ber. Psalm 51:5

5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,  
geef mij een vaste geest, die diep van binnen  
zonder onzekerheid U blijft beminnen,  
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.  
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God,  
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,  
en richt geheel mijn wil op uw gebod,  
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

**Schriftlezing:** Jeremia 29:1-15

**Thema:** Leven met God in de stad van de mens

**Tekst:** Jeremia 29:7

**Kinderlied:** Weerklank 615

'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God.  
Want in zijn hand  
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij!

**Zingen:** Nieuwe Ber. Psalm 12:4 en 5

4.Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen,  
zuivere woorden, onvervalst en klaar,  
als zilver dat de smeltkroes zeven malen  
gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar.

5.Laat de geweldenaars op aarde woeden.  
Al neemt steeds meer hun valsheid overhand,  
Gij HEER, houdt ons voor immer in uw hoede.  
Gij zijt getrouw, uw woord doet Gij gestand.

**Zingen:** Psalm 33:6

**Zingen:** Weerklank 228:1, 3 en 4

1. De pelgrimsstaf is in mijn hand,  
ik ben op reis naar 't vaderland,  
naar het Jeruzalem hier boven,  
de sterke stad, door God gegrond  
op Christus' bloed, op zijn verbond,  
daar zal ik Hem, mijn God, steeds loven.  
De pelgrimsstaf is in mijn hand,  
ik ben op reis naar 't vaderland.

3. Heer, laat mij door uw Geest geleid,  
mijn weg gaan in standvastigheid,  
wil mij voor struikelen behoeden.  
Richt mij weer op, zo vaak ik val,  
trek mij, zodat ik volgen zal,  
beschut mij, Heer, als stormen woeden.  
Laat uw gena, uw lichte schijn  
in donkerheid dicht bij mij zijn.

4. Hier trek ik door een vreemd gebied,  
de blinde wereld kent mij niet.  
Daar ben ik thuis bij al mijn vrienden.  
Daar zal ik met de eng'len saam  
U roemen, daar zal ik uw naam  
in vuurge liefde immer dienen.  
Mijn Heiland, kom, o wacht niet lang,  
dit woeste land maakt mij zo bang.