

Belijdeniscatechisanten 2023

De volgende 7 mensen uit de gemeente hopen aanstaande zondagmorgen 28 mei in het openbaar te belijden dat ze bij Jezus willen horen, Hem vertrouwen en Zijn discipel willen zijn.



Vandaag mag ik belijdenis doen van mijn geloof, Hij is mijn kracht en mijn toeverlaat!

Jan Willem van Asselt (*Adres: Kievitstraat 119 Kampen*)



Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof. God is altijd bij ons, Hij kent ons door en door. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons! God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen!

Anne-Marije van Asselt (*Adres: Kievitstraat 119 Kampen*)



Johannes 14:6: Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.' Vandaag doe ik belijdenis omdat ik geloof dat de Heer mijn verlosser is.

Cornel van den Berg (Adres: Rietgors 126)



Het karakter dat Jezus Christus ons van God presenteert, is heel anders dan het karakter dat Mohammed presenteert. Zelfs het verschil tussen de persoonlijkheid van Jezus Christus en Mohammed is erg groot en ze zijn van verschillende normen en waarden. Christus beschouwde vrouwen bijvoorbeeld als gelijk aan mannen, zoals de discipel van Maria Magdalena, die de zus van Marta was. Wat destijds voor mannen was goedgekeurd. Maar Mohammed in Koran zei over vrouwen dat vrouwen je landbouwveld zijn die je elk moment kunt betreden, of hij zegt ergens anders dat je vrouwen zo vaak moet slaan dat ze je volledig gehoorzamen. Het karakter van Christus was vol

barmhartigheid en respect voor de mensen om hem heen, maar Mohammed was een oorlogszuchtige persoonlijkheid en waar hij ook stapte, hij werd geassocieerd met moord en plundering van eigendommen van mensen en het schenden van rechten van mensen. Deze diepe kloof tussen deze twee persoonlijkheden dwong me om Christus te kiezen als mijn redder en Heer en de eigenaar van mijn leven. Een personage dat niet in het graf is gebleven en nog leeft. Hij is de zoon van de Almachtige God. Amin.

Rasoul Javanbakht uit Iran
(Adres: Samuel Goudsmithof 4 Kampen)





Vandaag doe ik belijdenis, omdat ik geloof dat Jezus ook voor mij gestorven is aan het kruis, en omdat ik de rest van mijn leven hem wil volgen, en hem ik nodig heb bij alles wat ik doe.

Nikky Vaandering (*Adres: Klaproos 11*)



Vandaag doe ik geloofsbelijdenis omdat ik niet meer zonder Jezus wil leven. En dat wil graag wil belijden voor de kerk van Christus. Romeinen 10: 9; Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Gods woord is waarheid!

Teunis Vaandering (*Adres: Klaproos 11*)



Ik wil graag „Ja” zeggen tegen God omdat ik in Hem geloof en omdat ik het tijd vind om mijn verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Mark-Jan van der Weide
(*Adres: Oosterholtseweg 27*)



Als iemand belijdt dat
Jezus de Zoon van God
is, blijft God in hem en
blijft hij in God.

1 Johannes 4:15

