

Liturgie voor de dienst op 12 januari in de Oosterholthoeve

Bevestiging ambtsdragers – ds. van Dam – aanvang 09.30 uur

Zingen: Weerklank lied 285

1. Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

2. Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn,
staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

3. Heer, ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Zingen: Psalm 111: 1 en 3

Zingen: Weerklank psalm 119: 64 en 66

64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Schriftlezing: Mat. 9: 9 - 13

⁹En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.

¹⁰En het gebeurde, toen Hij in het huis *van Mattheüs* aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.

¹¹En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?

¹²Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

¹³Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Zingen kinderlied: OTH 534: 1 en 2

Jezus, open mijn oren.
Leer mij uw stem te verstaan.
Leer mij uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om uw licht te verspreiden,
uw naam te belijden.
Leer mij uw stem te verstaan.

Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien.
Om uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

Zingen: Psalm 86: 3 en 8

Preek

Zingen: Psalm 86: 6

Afscheid ambtsdragers (toespraak voorzitter)

Alwin Penninkhof, Arjan van den Berg en Jan Rozendaal

Toezingen vertrekkende ambtsdragers (staande):

Weerklank psalm 84: 6

Bevestiging ambtsdragers:

Gert van Eldik en Gijs Lindenboom

Herbevestiging: Jan van Dijk en Bart Limburg.

Toezingen OTH 354 (1 door kerkenraad, 2 door allen)

1. Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen
bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons
gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de
nacht.



2. Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. (*Refrein*)

Zingen: Weerklank lied 272: 1, 2 en 3

1. Wij gaan vertrouwend aan uw hand,
U, Jezus, zult ons leiden;
van plaats tot plaats, van land tot land
zult U de weg bereiden.

Wanneer U ons een last oplegt,
schenkt U ook kracht tot dragen,
Ja, alles wat U van ons vraagt,
kunnen wij met U wagen.

2. Tot hiertoe heeft uw aangezicht,
– uw volk tot heil en zegen –
genadig over ons gelicht;
uw liefde straalt ons tegen.
Met dankbaarheid gedenkt uw kerk
uw hulp; en wij verhalen
hoe U, bij tegenstand in 't werk,
toch oogst liet binnenhalen.

3. Gedenk aan uw belofte, Heer,
om steeds uw kerk te dragen.
Schenk ook aan ons, zoals weleer
uw Godd'lijk welbehagen,
Ga met ons mee, waar wij ook gaan
tot in de verste landen.
En als wij biddend voor U staan,
vul zelf dan onze handen.



***Iedereen wordt uitgenodigd om de vertrekkende,
herbevestigde en nieuwe ambtsdragers de hand te drukken in
de grote zaal.***

