

Liedblad voor de morgendienst van 17 februari in de Oosterholthoeve

Predikant: ds. J.A. Brussaard

Zingen: Weerklank: 288: 1 en 2

1 Wees stil voor het aan-ge-zicht van God,
want hei-lig is de Heer.
2:
Aan-bid Hem met eer-bied en ont-zag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zon-de kent
en ons ge-na-de schenkt.
Wees stil voor het aan-ge-zicht van God,
want hei-lig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Zingen: Psalm 146: 1 en 8 (OB)

Zingen: Psalm 34: 5 (Weerklank)

5. Kom *kind'ren*, hoor mij aan.
Wie *vindt een leven lang en goed*?
Hij *die Gods wil met vreugde doet*
en *in zijn dienst wil staan*.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat *gij niemand schade doet*.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht *vrede metterdaad*.



Schriftlezing: Mattheus 13: 31 - 35

Thema: *Verkijk je niet!* (n.a.v. Matth.13: 31 en 32)

Kinderlied: OTH (nieuwe bundel) 470: 1, 2 en 3



1. Wil je wel ge-lo-ven dat het groei-en gaat, klein en on-ge-loof-lijk als een
mos-terd-zaad, dat je had ver-bor-gen in de zwar-te grond,
en waar-uit een gro-te boom ont-stand.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Zingen en collecte: Psalm 145: 1 en 5 (OB)

Zingen: Weerklank 209: 1, 4 en 5



1 Chris-tus re-geert straks we-reld-wijd.
Zijn recht be-heerst dan ruim-te en tijd;
zijn rijk om-spant de zee, het land.
Hij brengt de we-reld-vrêe tot stand.

4. Eeuwig is 't loflied voor de Heer,
de grootsten buigen diep zich neer.
Zijn naam is waarborg van het recht
voor ieder, die zich aan Hem hecht.

5. Aan onze koning alle dank,
de hoogste eer in woord en klank.
Het hemels koor verheft zijn stem,
zingt eeuwig en alleen voor Hem.

Zingen: Psalm 72: 6 en 11 (OB)