

# Liedblad voor de avonddienst van 18 augustus in de Dorpskerk

Voorganger: ds Wüllschleger

**Zingen:** Psalm 145: 1 en 8

**Zingen:** Psalm 37a: 2 en 9 (Weerklank)

*2. Zoek bij de Heer je vreugde, Hij zal geven  
vervulling van de wensen van je hart.  
Leg in zijn trouwe handen heel je leven.  
Hij leidt de weg door blijdschap en door smart.  
God doet je recht verrijzen als de morgen,  
zijn gouden licht, de zon die 't duister tart.*

*9. De Heer bevestigt van die mens de stappen  
die op Gods wil zijn leven heeft gericht.  
Mocht hij eens vallen, hij is niet verloren,  
maar wordt door Gods hand vast weer opgericht.  
De Here steunt de mens, die durft vertrouwen.  
Hij voert dat leven naar zijn eeuwig licht.*

**Zingen:** Psalm 67: 2

**Schriftlezing:** 2 korinthe 3: 1 – 7 / tekst voor preek vers 3

**Zingen:** Weerklank 288: 1, 2 en 3



2. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

## Zingen: Psalm 119: 13 en 14

13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,  
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,  
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,  
niet gretig schatten om mij heen vergare.  
Als Gij de weg der wet mij weten doet,  
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,  
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.  
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.  
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,  
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

## Zingen: Weerklank 327: 1, 2, 3 en 4



3. Halleluja! Brood des hemels,  
Herder die ons voedt en weidt;  
Halleluja! tot U komen  
zondaars in vrijmoedigheid.  
Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser,  
Hogepriester, pleit voor mij –  
waar bevrijde zielen zingen,  
eeuwig aan de dood voorbij.

4. Halleluja! Heer der heren,  
aard' uw voetbank, hemel uw troon;  
Halleluja! Gij wilt komen  
tot ons mensen, Mensenzoon.  
Gij maakt door uw levensbeker  
ons van dode werken rein:  
Gij de priester, Gij het offer –  
Gij geheim van brood en wijn.

2. Halleluja! Niet als wezen  
laat Hij ons hier ooit alleen;  
Halleluja! de Verhoogde  
blijft beneden om ons heen.  
Waar zijn Geest, de Geest der  
waarheid,  
tot ons spreekt op zijn gezag,  
weten wij van zijn belofte:  
Ik ben met u, elke dag.