

Liedblad voor de middagdienst van 18 november in de Dorpskerk

Predikant: ds Markus, Putten

Zingen: Psalm 86: 1 en 9

Zingen: Psalm 96: 1 en 2

Zingen: Psalm 119: 60 en 64 (Weerklank)

60. Zie *hoe ik uw vermaningen bemin*;
wil *mij goedgunstig tot het leven leiden*.
Ik *heb uw waarheid lief met ziel en zin*,
uw *woord dat goed en kwaad leert onderscheiden*.
Uw *woord, o HEER, houdt alle waarheid in*,
uw *heilig woord is recht voor alle tijden*.

64. Een *smekeling, zo kom ik tot uw troon*:
leg *met uw woord beslag op mijn gedachten*
opdat ik in het *licht der waarheid woon*.
Laat *niet vergeefs mij op uw bijstand wachten*.
Leer mij uw *wet, die goed is, waar en schoon*,
dan *loof ik U bij dagen en bij nachten*.

Schriftlezing: 3 Johannes 1 / tekst voor preek vers 1 - 8

Zingen: Lied 272: 1, 2 en 3 (Weerklank)



1 Wij gaan ver-trou-wend aan uw hand,
U, Je-zus, zult ons lei - den;
van plaats tot plaats, van land tot land
zult U de weg be- rei - den.

(dit lied gaat op andere kant verder, is gesplitst.)

Wan-neer U ons een last op-legt,
schenkt U ook kracht tot dra-gen,
Ja, al-les wat U van ons vraagt,
kun-nen wij met U wa-gen.

2. Tot hiertoe heeft uw aangezicht,
– uw volk tot heil en zegen –
genadig over ons gelicht;
uw liefde straalt ons tegen.
Met dankbaarheid gedenkt uw kerk
uw hulp; en wij verhalen
hoe U, bij tegenstand in 't werk,
toch oogst liet binnenhalen.

3. Gedenk aan uw belofte, Heer,
om steeds uw kerk te dragen.
Schenk ook aan ons, zoals weleer
uw Godd'lijk welbehagen,
Ga met ons mee, waar wij ook gaan
tot in de verste landen.
En als wij biddend voor U staan,
vul zelf dan onze handen.

Zingen: Lied 267: 1, 3, 4 en 6 (Weerklank)

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zingen: Psalm 86: 5 en 6

Om verder over na te denken en/of te spreken:

1. 'Wandelen in de waarheid' (3 Joh.: 1-4; vgl. Psalm 86:9-13):

a. Wat is dat?

b. Word je ook zo blij als je hoort dat anderen (dichtbij of veraf) dat doen?

c. En u/jijzelf dan, geldt het ook van u/jou dat u/jij wandelt in de waarheid?

1. 'Werken voor de waarheid' (3 Joh.: 5-8):

a. Hoe kunnen we dat doen als gemeente?

b. Wat doe jij, wat is uw bijdrage?

1. Kijk op de site van de GZB (www.gzb.nl). Word donateur/lid, als je dat nog niet bent. Lees het blad 'Alle volken'. Gebruik de gebedskalender en het dagboek 'Een handvol koren'.

Denkt u aan de uitgangscollecte voor de GZB-medische dienst?