

Liedblad voor de middagdienst van 24 maart in de Dorpskerk

Voorganger: ds D. Dekker (4^e lijdenszondag)

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Zingen: Gezang 146: 1, 2 en 6 (Zingende Gezegend)

16 O lam dat lijdt en duldt en draagt

bij Matteüs 27 : 11 - 26

originele gezang 192

Edward Miller 1731 -

1. O lam dat lijdt en duldt en draagt
de straf die ons de vre - - de brengt,
tot bloe - dens toe ge - striemd, ge - plaagd -
geen rech - ter die U vrij - spraak schenkt.

2. De hele wereld klaagt U aan,
Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,
geboeid komt Gij naast mensen staan
die schuldig zijn aan broedermoord.

6. O Heer, wij kiezen niet voor U,
maar Gij, die ons de vrede brengt,
Gij kiest voor ons, kiest hier en nu,
o rechter die ons vrijspraak schenkt!

Zingen: Psalm 138: 1 en 2

Zingen: Psalm 119: 62 en 65 (NB)

62. *Zevenmaal* daags zeg *ik uw goedheid* dank,
rechtvaardig is uw *wet en mij ten zegen*.
Dit *geeft mijn loflied innigheid* en klank.
Zij *die uw wet beminnen, gaan uw wegen*.
Zij *wandlen* voort in *vrede, vrij en frank*,
geen *struikelblok, geen onheil houdt hen tegen*.

65. *Al uw geboden zijn gerechtigheid*.
Ik *prijns uw woord met juichende gezangen*.
Uw *rechterhand geleide mij altijd*;
naar uw geboden *richt ik al mijn gangen*.
Het *is uw wet, waarin ik mij verblijd*,
het *is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen*.

Schriftlezing: Exodus 34: 10-17 en 1 Kor. 10: 14-22

Tekst: 1 Kor. 10: 21b, 22

Collecte en zingen: Psalm 97: 1, 6 en 7

Zingen: Lied 468 (Weerklank)

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zingen: Psalm 89: 7 en 8

