

Liedblad voor de morgendienst van 26 mei in de Oosterholthoeve

Predikant: ds Tekelenburg – Reeuwijk

Zingen: Psalm 122: 1 en 3

Zingen: Psalm 90: 1 en 8 (Weerklank)

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.

Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Zingen: Lied 485: 1, 3, 4 en 5 (Weerklank)

1. God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

4. Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

3. Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

5. God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Schriftlezing: Math. 25: 31 - 40 en Hand. 9: 31 – 43

Tekst voor preek: Hand. 9: 36 - 42

Kinderlied: Op Toonhoogte 371

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld. (3x)

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.

Zingen: Psalm 46: 1 en 4

Zingen: Lied 264, alle 5 verzen (Weerklank)

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Zingen: Psalm 146: 3, 5 en 8 (Weerklank)

3. Zalig *hij die in dit leven*
Jakobs God tot helper heeft,
hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in 't moeilijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God.

5. 't Is de *HEER, die aan de armen*
recht verschaft in druk en nood,
die uit liefderijk erbarmen
hongerigen voedt met brood,
die gevangnen vrijheid schenkt
en aan hun ellende denkt.

8. 't Is de *HEER van alle Heren,*
Sions Koning, groot in macht,
die voor eeuwig zal regeren
tot het laatste nageslacht.
Sion, zing uw God ter eer.
Halleluja, loof de HEER.