

Liedblad voor de middagdienst van 29 mei in de Dorpskerk

Voorganger: A. Baas

Zingen: OTH 138

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Aanvangstekst: Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.

Zingen: Weerklank Psalm 27: 1 en 3

1.De HERE *is mijn licht, wat kan mij deren?*
Hij is mijn *heil, ik ben voor niemand bang.*
Ieder gevaar *kan ik met Hem trotseren.*
Op Hem, mijn *rots, bouw ik mijn leven lang.*
De *aanval van belagers* hield geen stand:
ze *struikelden en beten in het zand.*
Al *smeedt een machtig leger* een complot,
in oorlog *zelfs vertrouw ik op mijn God.*

3.Hoor als ik *roep, HEER, antwoord op mijn smeken.*
Mijn hart zoekt U, *verberg U niet voor mij.*
Wijs mij niet *af in toorn, wil tot mij spreken;*
laat uw *gezicht zien, ga mij niet voorbij.*
U *redde mij toch eerder ook, o God?*
Laat *mij dan nu niet over aan mijn lot.*
Al *zijn mijn ouders bij mij weggegaan,*
U neemt mij, *HERE, wel in liefde aan.*

Zingen: Weerklank Lied 476: 1 en 6

1.Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!



6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraff'lijk wezen mogen:
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Schriftlezing: Psalm 137: 1-6 en Johannes 14: 1-3

Tekst: Johannes 14: 1-3

Kinderlied: OTH 441

Elk oog zal Hem zien als Hij komt
op de wolken, op de wolken.
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
met macht en majesteit.

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons, Hij is bij ons.
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons voor altijd.

Hij brengt al zijn kinderen thuis
op de wolken, op de wolken.
Hij brengt al zijn kinderen thuis
met macht en majesteit

Zingen: Weerklank Psalm 141: 1, 2 en 8

1. U, *HEER*, roep *ik*, U *geldt mijn* smeken,
snel *mij te hulp en hoor mij aan*,
U *roep ik*, wil *mij gadeslaan*,
laat *mij uw bijstand niet ontbreken*.

2. Laat, *HEER*, mijn *gebed en mijn*
handen
geheven zijn, *tot U gericht*
als *reukwerk* voor *uw aangezicht*,
als *offers* die des *avonds* branden.

8. Zo *aan dood en graf prijsgegeven*
hef *ik tot U mijn smachtend oog*,
ik *schuil bij U: trek mij omhoog*,
verzamel weer mijn *vege* leven.

Zingen: Weerklank 225: 1 en 3

1. Wij wachten op U, Zoon van God,
wil spoedig ons verschijnen.
Dan delen wij in 't heerlijkst lot
en zal ons leed verdwijnen.
Wie U gelooft,
verheft het hoofd,
heeft, Heiland, hoop gekregen:
U komt met rijke zegen.

3. Wij wachten op U. U zegt Zelf:
de tijd is haast gekomen,
dat U, zoals U hebt beloofd,
vervult waarvan wij dromen.
U tegemoet
in blijde stoet!
U gaat zich aan ons tonen,
wij zullen bij U wonen

Zingen: Psalm 56: 4