

Liedblad voor de morgendienst van 29 mei in de Oosterholthoeve

Voorganger: J.H. van Wijk

Zingen: Weerklank 112

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans
doordringen,
o zoon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zingen: Psalm 26: 8 en 7

Zingen: Weerklank Psalm 119: 6 en 43

6.O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.

43.Mijn lust is, slechts te willen wat Gij wilt.
Ik haat die U met dubbel hart beminnen.
Gij zijt voor mij een schuilplaats en een schild,
want in uw woord doet Gij mij overwinnen.
Bozen, laat af, dat ik in God verstild
mij dag aan dag op zijn gebod bezinne.



Schriftlezing: Lukas 24: 36-53

Kinderlied OTH 565: 1, 2 en 3

(refrein)

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

2.Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
(Refrein)

1.God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij

3.Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
‘Ik ben bij jou als je maar gelooft.

Zingen: Weerklank Psalm 150: 1 en 2

1. Loof de *HEER uw God* alom,
loof Hem *in zijn heiligdom*.
Loof Hem, *maakt zijn naam bekend*,
loof Hem *in zijn firmament*.
Loof de *HEER om al zijn deugden*.
Loof Hem *om zijn sterke macht*.
Loof Hem *die zijn werk volbracht*.
Loof de *HEER met grote vreugde*.

2. Loof de *HEER, breng Hem uw dank*,
loof Hem *met bazuingeklank*.
Loof Hem *met de harp en luit*,
loof Hem *met de trom en fluit*.
Loof de *HEER, elk moet Hem eren*.
Loof hem, *laat de cimbels slaan*.
Loof Hem, *vang de reidans aan*.
Al wat *ademt, loof de HERE*

Preek:

Thema: blij als achterblijvers

Zingen: OTH 340

U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader U bent het geheim
van het leven; alles toont uw macht.
U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij; Heer U houdt
heel mijn leven veilig in uw sterke hand.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart.
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen.
Ik prijs uw naam.

U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven dat U bloeien doet.
U doorgront mij en U houdt van mij.
Wat een wonder; Heer, U bent
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.
(Refrein)

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.

Zingen: Psalm 96: 1 en 5

