

Liedblad voor de morgendienst van 30 december in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds v/d Berg

Zingen: Lofzang van Simeon: 1 en 2

Zingen: Psalm 138: 1 en 3

Zingen: Gezang 490: 1 en 4 (Weerklank)

1. Jezus neemt de zondaars aan.
Roep dit troostwoord toe aan allen
die verdwaald, van Hem vandaan,
in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

4. Kom gij allen, kom tot Hem,
wees niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, – hoor zijn stem,
kind'ren van zijn welbehagen.
Allen mag u tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan

Schriftlezing:

Eerste Schriftlezing: Mattheüs 1 vers 1 t/m 6 en vers 16 en 17

Tweede Schriftlezing II Samuel 7 vers 1 t/m 13

Teksten voor de prediking: Mattheüs. 1 vers 1a en II Samuel 7 vers 12 en 13

Matth. 1 vers 1a Jezus Christus, de Zoon van David

II Samuel 7 vers 12 en 13: 12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen
ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen
opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.

13 Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap
voor eeuwig bevestigen

Zingen: Lied 501 (OTH)

Heer, U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta.
En U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent, Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Refrein:
Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen.
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen.
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast me staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

(z.o.z)

(Refrein)

En laat mij nooit alleen.
En laat mij nooit alleen.

Collecte en zingen: Psalm 24: 4 en 5 (Weerklank)

4. Gij poorten, hef *uw hoofd* omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat *uw verheven koning* binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de HEER,
die *alle macht kan overwinnen.*

5. Gij poorten, hef *uw hoofd* omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim *baan voor de verheven koning.*
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het *hoofd van 's hemels legermacht!*
Hij *komt, Hij maakt bij ons zijn woning*

Zingen: Gezang 143: 1, 2 en 3



1 Hef op uw hoof-den, poor - ten wijd!
Wie is het, die hier bin - nen-rijdt?
Be - groet Hem, Heer der heer - lijk - heid
en Hei - land vol barm - har - tig - heid!
Hij geeft de we - reld 't le - ven weer.
Juich blij - de, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deu - ren bin - nen - gaat.

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juich, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

3. Gezegend was het land, de stad,
waar deze koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat
en Hem als koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

Zingen: Psalm 84: 1 en 4