

Liedblad voor de avonddienst van 7 juli in de dorpskerk

Predikant: ds. J.A. van der Velden

Zingen: Psalm 103: 6 en 11

Zingen: Psalm 84: 1 en 2

Zingen: Weerklank 427: 1 en 3

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon!

3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Schriftlezing: Psalm 14

Thema: Dwaas is leven, alsof God niet leeft..
Wijs is: leven met God, die leeft.



Zingen: Psalm 12: 1, 5, 7 en 8

Zingen: Psalm 111: 6 (NB)

Van alle wijsheid het begin
is: vrees de HEER met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Zingen: Psalm 107: 19 en 20 (NB)

19. Wie nooddrift *heeft*, *hij* hope:
een *herder* is de Heer.
Hij doet de *toekomst* open,
hun *leven* neemt een keer.
Al *wie het* goede doet
zal *zien en zich verheugen*:
de *waarheid* spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen.

20. Wie wijs is, *zal de* HERE
zijn *goedertierenheid*
toezingen *en vereren*
de *God die* ons bevrijdt.
Want *wie zijn* hulp verlangt,
Hem *aanroept in* gebeden,
verlost Hij uit de angst
en *leidt Hij tot de* vrede.