

# Liedblad voor de morgendienst van 7 juli in de Oosterholthoeve

Predikant: ds van den Noort - Doopdienst

**Voorzang:** Jezus is de goede Herder: 1 en 2

Refrein:

Jezus is de goede Herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede Herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen  
en je bang in 't donker bent,  
denk dan eens aan al die schaapjes,  
die de Heer bij name kent.

2. En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede Herder,  
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

**Zingen:** Psalm 89: 3 en 5

**Zingen:** (dopelingen worden binnengebracht): Ik zal er zijn: 1, 2, 3 en 4 (WK 443)

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

**Zingen:** Zegen voor de kinderen: 1, 2 en 3 (Sela)

God geeft leven, kwetsbaar leven  
naar Zijn beeld gevormd.  
Hij bedacht jou en Hij heeft je  
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente  
leggen wij op jou Zijn naam,  
geven wij je terug aan Hem,  
die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen  
zegenen wij jou.  
Hij zal met je meegaan  
alle dagen; Hij is trouw.

Bediening van de Heilige Doop aan:

- Herrald Eghuizen
- Saar van 't Ende
- Wicher Potkamp
- Emma Prins

**Zingen:** Psalm 134: 3

**Schriftlezing:** Exodus 2: 1 - 10 / Jesaja 43: 1 - 3a

**Tekst voor preek:** Exodus 2: 3, 10b

**Thema:** De doop van mijn kind: 'in het water gelegd, uit het water getrokken'

**Zingen en collecte:** Psalm 124: 1, 2 en 3 (Weerklank)

1. Heel Israël getuige, blij van geest:  
indien de HEER niet met ons was geweest,  
indien de HEER ons niet had bijgestaan,  
toen 't woeden van de vijand werd gevreesd,  
dan waren wij verslonden en vergaan.

2. Een watervloed had iedereen ontzield.  
Een wilde stroom, die niemand tegenhield,  
had ons bedekt als God niet had gered.  
Wij waren door hun tanden dan vernield.  
Geloofd zij God, de hoorder van 't gebed.

3. Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net,  
de strik door vogelvangers uitgezet.  
De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt.  
in 's HEREN naam is onze hulp, Hij redt,  
de HEER, die aard' en hemel heeft gemaakt.

**Zingen:** Psalm 66: 5

**Zingen:** Psalm 56: 5 en 6