

LITURGIE 1^e Paasdag 2019



Voorganger: ds. J.P.Ouwehand uit Houten

Ouderling van dienst: W. van den Berg

Begeleiding gemeentezang:

Thijs Snoeijer (orgel/piano)

Joël Brink (bas/tuba)

Hans Nentjes (dwarsfluit)

Hidde Post (trompet)

Zingen voor de dienst:

Wil ons in het vroege licht verschijnen

(op de wijs van Wees gegroet, gij eersteling der dagen)

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!

Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!

Jezus leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielenood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden!
Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven?
Zou 'k U, o Heer, die voor mijn schuld woudt lijden,
mijn hart niet wijden?

Och, als ik, Heer, om mijne zonde beve,
dat dan uw kruis mij weder ruste geve:
dat kruis zij dan mijn vreed' en vreugde tevens,
o God mijns levens!

U zij de Glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daalde d'engel af, heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen
in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

**Ik geloof in God de vader
(op de wijs van Wat de toekomst brengen moge)**

Ik geloof in God de Vader,
die een bron van vreugde is.
Louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Daarom zing ik U, die stervend,
alles, alles hebt volbracht.
Lam van God, die zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht

Ik geloof in Jezus Christus,
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis.
Schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser,
door de dood is heengegaan.
En op Pasen God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam,
door de wijn dit is Mijn bloed.
Geeft de Vrededorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Welkom en mededelingen: door ouderling M.C. van der Spek

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Zingen: Psalm 105: 24

Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 10 en 19 – 23

Kinderlied: OTH 431

1. Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan.

Refrein:

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.

2. U werd geschopt en geslagen,
Ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis. (*Refr.*)

3. U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden,
nee Heer, dat begrijp ik niet. (*Refr.*)

Zingen: Psalm: 71: 11 en 13 (Weerklank)

11. Ten hemel reikt voor ieders ogen, Heer, uw gerechtigheid en grote majesteit.
Hoe machtig bent U in vermogen!
Wie kan U evenaren, uw wonderen verklaren?

13. Ik zal aan U mijn psalmen wijden, o God van Israël,
bij harp- en ceterspel.
Mijn mond zal juichend U belijden,
mijn ziel zal blij bezingen uw trouw en zegeningen.

Zingen: Lied 177: 1, 3 en 7 (LvdK)

1 Je - zus is mijn toe-ver - laat.

Hij, mijn Hei-land, is het le - ven.

Ik zal aan Gods wij - ze raad

mij blij - moedig o - ver - ge - ven.

Jaagt de dood nog angsten aan,

Hij, mijn Hei-land, heeft vol - daan.

3. 'k Weet mij door de nauwste band in die hoop aan Hem verbonden.
Mijn geloof houdt steeds zijn hand vast tot in de laatste stonden.
En geen macht van dood en graf rukt mij ooit van Jezus af!

7. Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus' trouw u neder.
Juich van harte, vol van vreugd: eenmaal komt Hij tot u weder,
die met luid bazuingschal 't dodenrijk ontsluiten zal.

Zingen: Psalm 138 : 1 (Weerklank)

Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen.
Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen.
Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen.
Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.