

Liturgie voor de middagdienst van zondag 6 januari in de dorpskerk

Voorganger: ds. A. Baas

Zingen: psalm 72: 9 en 10

Zingen: lied 238: 1 en 4 (Weerklank)

1. Gij die gelooft, verheug u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is d' aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

4. Hoop op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudd', één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!

Zingen: psalm 22: 12 en 13 (Weerklank)

12. Ik breng met heel de broederkring U eer.
En wat ik U beloofde, tekens weer,
betaal ik straks ten overstaan, o HEER,
van wie U vrezten.
Dan zullen armen rijk verzadigd wezen.
Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen.
Uw hart spring' op van vreugd bij al de spijzen,
voor u bereid.

13. Dan wordt erkend de grootheid van de HEER.
De hele aarde keert dan tot Hem weer.
En alle volken knielen voor Hem neer
met eerbewijzen.
Zij zullen God als HEER der volken prijzen.
Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen.
Uit alle volken brengen Hem de zijnen
hun huldeblijk.

Lezen: Deuteronomium 31: 10 – 13, Zacharia 14: 12 – 22, Openbaring 22: 1 – 5

Collecte en zingen: psalm 86: 3 en 5

Zingen: psalm 87: 2 en 5 (Weerklank)

2. Men zegt van u voortreffelijke dingen,
o schone stad van Sions God en Heer.
Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer

als volken, die Mij kennen en bezingen.

5. Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen,
dan zullen daar de volken juichend staan,
de reien dansend de cimbalen slaan:
zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

Zingen: lied 223: 1, 2, 5 en 6 (Weerklank)

1. Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.

(Refrein)

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

2. Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.

Refrein

5. Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.

Refrein

6. Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.