

Liedblad voor de middagdienst 1^e paasdag om 16.00 uur in de Dorpskerk. Predikant: ds Brussaard

Zingen: Weerklank 170: 1 en 3



1 Dit is de dag die de Heer heeft
ge-maakt en ge - ge - ven.
Laat ons Hem lo - ven en dan-ken,
ver-heugd dat wij le - ven.
Diep in de nacht
heeft Hij ver - los-sing ge - bracht,
heeft Hij ons licht aan - ge - he - ven.



3. Nu zend uw Geest,
als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan
en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Zingen: Psalm 21: 4 en 5

Zingen: Psalm 21: 13

Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 23 / **Thema:** 'De paasgroet van Jezus'

Zingen: Weerklank 175: 1, 2, 5, en 8

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

5. De donk're weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapeen heeft.

Zingen: Weerklank 359: 1, 2, 3 en 4

1. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

2. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

3. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd.

4. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.



Zingen: Psalm 68: 7 (NB)

*God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.*

