

Preek samenvatting

Jezus is in Bethanië op bezoek bij Simon. Hier wordt Hij door een vrouw (waarschijnlijk door Maria - Joh.12:3) gezalfd met olie. Er worden niet een paar druppels gebruikt, zoals een Joods gebruik is bij gasten bij wie de voeten gewassen zijn. Albasten flesjes werden wrs. geïmporteerd uit Egypte, de nardusolie kwam wrs. uit India. De leerlingen van Jezus vinden het verspilling van geld.

1 – Liefde van deze vrouw voor Jezus: liefde is het hart van discipelschap.

Deze vrouw heeft veel over voor Jezus. Uit Markus 14:5 blijkt dat deze olie zo'n 300 penningen waard is. Bij het volgen van Jezus en bij discipelschap hoort liefde tot Jezus. Deze vrouw is voor ons een voorbeeld van onbaatzuchtige liefde. Bij discipelschap hoort 'getuigen', 'eenvoudig leven', 'gehoorzaamheid', etc. Liefde van en tot God hoort ieder aspect van het christenleven te doortrekken. Gelovigen volgen Jezus uit liefde, niet uit dwang. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!

Hoe zit dit bij ons? Heb je net zoveel over voor Jezus als deze vrouw? Doen wij alles uit liefde van en tot Jezus? Aan het begin staat steeds het werk van God en Zijn Geest. Hij stort liefde van God er in uit. Vraag en bid: 'laat me in Uw liefde ondergedompeld worden. Maak mij tot een discipel van Jezus die leeft vanuit de liefde.'

2 – Zorg voor de armen: prioriteiten stellen in onze geldbesteding.

De vrouw zalft Jezus met dure olie. De zalf had toch verkocht kunnen worden, en het geld aan de armen besteed worden? De discipelen hebben een punt. Heel de Bijbel door is de verplichting om voor de armen te zorgen, terug te vinden. Ook Jezus vindt dat de armen onze zorg verdienen. En wij? Psalm 41 zegt: 'Zalig de mens, die denkt aan armen, in liefde naast hen staan.'

Er is armoede dichtbij, wereldwijd. Iedere zes seconden sterft er een kind op deze wereld aan armoede en de gevolgen van armoede. Onze levens behoren een afspiegeling te zijn van Jezus, die rijk was en arm werd. De actie van de vrouw is een uiting van spontane vrijgevigheid en liefde tot deze arme Jezus. Zie je trouwens het verschil met Judas, die voor 30 zilverstukken Jezus zal verraden?

Laten wij deze week eens bedenken wat wij kunnen geven aan armen en aan anderen.

3- Aanstaande sterven van Jezus: belang van het offer dat Jezus gaat brengen.

Jezus zegt: deze vrouw zalft mij ter voorbereiding op mijn begrafenis. De zalving markeert het moment van het begin van het lijden van Jezus. Het is nog twee dagen tot aan het Pesach-feest. Wat staat te gebeuren, is met recht het belangrijkste het werk van Christus. Wie in het huis van Simon de Melaatse komt, hoeft zich niet af te vragen waar de geur vandaan komt.

Normaliter gebruiken mensen deze olie en bepaalde kruiden om de geur van de dood te verbloemen. Nu is de geur overweldigend. Wijst dat niet op het doel van de komst van Christus? Hij is gekomen om de dood en het graf van hun macht te ontdoen. Door het lijden en sterven van Jezus, maakt Jezus wederkomst en het laatste oordeel mogelijk. Door deze gang van de Messias zal het voor een ieder van ons mogelijk zijn om het eeuwige leven binnen te gaan. Dankzij Jezus, de Messias hebben wij hoop. En nu heel eenvoudig gezegd: volg je neus, volg de geur. Volg Jezus. Zijn geur vult dit huis. De dood zal je dan niet in zijn greep kunnen houden. Je mag leven met Jezus.

Vragen

- 1) Hoe toont u uw liefde voor Jezus? Wat is discipelschap?
- 2) Bedenk hoe u/jij deze week iemand die minder bedeed is kunt helpen. Deel van je overvloed!
- 3) Wat is de taak van Jezus, de Messias? Bestudeer eens zondag 12.

Leestips

Zalving	1 Samuel 16:13 / Markus 14:1-11 / Lukas 7:36-50 / Joh.12:1-11
Discipelschap	Lukas 12:1-12 / Joh.13:31-36 / Matth.16:21-27 / Johannes 15
Zorg voor armen	Psalm 41 / Deut.15:1-11 / Jer.34:13-16 / Jes.58:6-8 / Jak.1:27
Betekenis sterven van Jezus	Romeinen 8:19-22 / Jes.53 / Gal.3:13-14 / 2 Kor.5:11-21